

CEMENT HOUSE CEMETERY

Om zich te beschermen tegen de regen van staal die dag en nacht in de leperboog viel, bouwden beide kanten honderden betonnen bunkers rond leper. Een bunker die gebouwd werd in een verlaten boerderij iets ten oosten van deze begraafplaats kreeg de bijnaam 'Cement House'. Hij staat er nog altijd. In augustus 1917 werd hier een begraafplaats aangelegd in de woestenij van overlappende granaatkraters en vernielde gebouwen. Er werden zo'n 200 soldaten te ruste gelegd door hun strijdmakkers op de plek die nu Perk I vormt. Na de wapenstilstand van 1918 werden hier nog eens duizenden mannen begraven. De meeste van hen waren gesneuveld in de herfst van 1917. Opmerkelijk is dat deze begraafplaats tot vrij recent nog gebruikt werd voor de bijzetting van soldaten uit beide wereldoorlogen.

De begraafplaats werd ontworpen door Sir Reginald Blomfield en Arthur Hutton. In de hoeken staan twee imposante schuilgebouwen. Het Cross of Sacrifice wordt dan weer omlijst door de boogvormige toegang.

Oorspronkelijk lagen achteraan de begraafplaats zo'n 500 Franse soldaten begraven, maar die graven werden in 1922 weggehaald. De vrijgekomen ruimte raakte in de loop der jaren weer gevuld en omvat nu de Perken 16 (XVI) tot en met 21 (XXI). Deze perken tonen hoe er tot lang na de oorlog nog veel stoffelijke resten werden gevonden. Het gebeurt zelfs nu nog.

Het register, de plattegrond en het gastenboek van de begraafplaats vind je bij de ingang van de begraafplaats.



CEMENT HOUSE CEMETERY

COMMONWEALTH
WAR GRAVES



Totaal aantal graven:
3615

- Geïdentificeerd
- Ongeïdentificeerd

Nationaliteiten van de troepen

- Frans
- Zuid-Afrikaans
- Nieuw-Zeelands
- Australisch
- Canadees incl. 20 Newfoundlands
- Brits



Voor meer informatie kan je deze code scannen.





CAPTAIN JONATHAN KNOWLES

In de achterste rij van Perk 18 (Perk XVIII, Rij D, Graven 1-16) staat een reeks grafstenen die, wanneer je ze van naderbij bekijkt, niet op hun plaats lijken te staan. Deze militairen stierven tijdens de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914. Ze maakten deel uit van de eerste Britse Expeditionary Force en vochten in de Slag bij Bergen, het eerste Britse gevecht aan het westfront, niet hier in de Ieperboog. Waarom liggen ze dan hier begraven? Ze werden oorspronkelijk door de Duitsers begraven in Bergen, niet ver van de plaats waar ze om het leven kwamen, maar in 1967 moesten hun graven verplaatst worden. Omdat Cement House destijds als enige begraafplaats in België nog in gebruik was, werden ze hier herbegraven, 100 km van de plaats waar ze sneuvelden, om verder zorg te kunnen dragen voor hen.



1

2



3



BIJZONDERHEDEN

1 Loop door de toegangsboog en ga naar de Stone of Remembrance.

Je kan goed zien welke graven uit de oorlogstijd zijn. Ze bevinden zich in wat later Perk I werd. Deze graven en rijen staan in contrast met de zorgvuldig aangelegde naoorlogse graven in de rest van de huidige begraafplaats. In veel van deze oorspronkelijke graven van september, oktober en november 1917 liggen mannen van de Royal Field, Garrison en Horse Artillery. Let op het kenmerkende brede kruis van de artillerie met het regimentsinsigne op de grafstenen.

2 Loop nu richting het Cross of Sacrifice.

Zoek rechts achter het kruis, in Perk 7a (VIIA), Rij D, een grafsteen met een ongebruikelijk ontwerp. Dat is

het graf van Duncan Cunningham-Reid van de 29th Lancers en het Royal Flying Corps. Zijn moeder mocht het graf uitzonderlijk voorzien van een persoonlijk opschrift met 13 regels. Lees het om meer te weten te komen over Duncan en zijn dood. Zijn graf werd in 1980 verplaatst van zijn oorspronkelijke begraafplaats in Oostkamp, 40 km ten noordoosten van hier.

3 Neem eventjes de tijd om tussen de vele perken met graven te wandelen en ga dan naar de uiterste hoek van de begraafplaats bij de weg.

In Perk 21 (XXI) en 18 (XVIII) vind je de graven van 21 militairen uit de Tweede Wereldoorlog. Vele van hen kwamen om tijdens de Duitse inval in België in 1940 of werden neergeschoten tijdens luchtaanvallen.



In de buurt

Langs deze weg, terug richting Ieper, bevindt zich het Welsh National Memorial Park. Je kan ook afslaan om Artillery Wood Cemetery van de CWGC te bezoeken. Daar vind je het graf van de Welshe dichter, Hedd Wyn.



Westtoer-fietsroutes in de buurt

- Vredesfietsroute
- Bakelandt-fietsroute
- Pittige Ronde van de Westhoek



Drempelvrije toegang



Parkeren op straat



Banken aanwezig op de begraafplaats